

1. Wij leven vrij, wij leven blij

1. Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neerlands dierb'ren grond
Ontworsteld aan de slavernij,
Zijn wij door eendracht groot en vrij,
Hier duldt de grond geen dwinglandij
Waar vrijheid eeuwen stand,
Waar vrijheid eeuwen stand!
2. Hoe dierbaar is ons 'Vaderland,
Der Helden bakermat,
Der kunsten wieg, 't gezegend strand,
Waar 't heilig recht zijn zetel plant,
En deugd met een fluwelen band
Vorst en Volk omvat,
Vorst en Volk omvat.
3. Wij leven vrij, wij leven blij,
Wij dienen eenen God.
Wat ook 't verschil in dienen zij,
De wet laat ied'ren godsdienst vrij,
Vereend als broeders juichen wij:
Gezegend is ons lot,
Gezegend is ons lot.

2. Lied van de Hoeksche Waard - Gerard Cox

Je hoort zo vaak die liedjes van Parijs en Amsterdam
Of een ander plekje grond waar of men dan ter wereld kwam
Wenen heeft zijn Donau - niet meer schon und blau helaas
Maar ik zing van het Haringvliet en van de Oude Maas

Voor mij, als globetrotter, heeft de wereld geen geheim
Ik ken Madrid en Singapore, New York en Sassenheim
Dus zing ik hier nu heus niet tegen beter weten in
Die grote wereldsteden zijn me allemaal te min

Refrein:

*Ik wil wonen waar nog ruimte is, geen torenflats of niks
Een land van melk en koeienstront, van slijk en paardenbiks
Een plek waar het nog stil is, haast onvindbaar op de kaart
Maar ik heb het gevonden: het is de Hoeksche Waard*

Een zwaan is aan het nesten, een fazant vliegt uit de kool
En in de verte fietst een groepje kinderen naar school
Mijn buurman sproeit zijn gras, daar heeft hij een machine voor
En een dag lang staat dat klereding te bonken in mijn oor

Tractoren rijden af en aan, want de bieten gaan eruit
En centimeters dik staat dan de blubber op je ruit
Ik had mooie struiken rond mijn huis en bloemen in de knop
Maar gisteren was de geit ontsnapt en die heeft ze nu op

Refrein:

Ik wil wonen waar nog ruimte is, ...

Ik loop fluitend mijn erf op, mijn kip komt aangerend
Je geeft haar maar wat korrels en het ei valt uit haar krent
Een dag lang aan het baggeren en in de sloot gestaan
Nee, ik ga hier in geen honderdduizend jaar ooit meer vandaan

Refrein:

Ik wil wonen waar nog ruimte is, ...

3. Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag

Lang zal hij leven.
Lang zal hij leven.
Lang zal hij leven in de gloria.

't Is feest, 't is feest, want de koning die is jarig.
We klappen in de handen en zwaaien met de vlag.
't Is feest, 't is feest, heel het land is mooi oranje.
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag.

Lang zal hij leven.
Lang zal hij leven.
Lang zal hij leven in de gloria.

't Is feest, 't is feest, want de koning die is jarig.
We stampen met de voeten en zwaaien met de vlag.
't Is feest, 't is feest, heel het land is mooi oranje.
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag.

Lang zal hij leven.
Lang zal hij leven.
Lang zal hij leven in de gloria.

't Is feest, 't is feest, want de koning die is jarig.
We draaien nu een rondje en zwaaien met de vlag.
't Is feest, 't is feest, heel het land is mooi oranje.
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag.
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag.

4. De Zilvervloot

1. Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord?
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje.
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot.

2. Zei toen niet Piet Hein met een alwaerig woord:
Wel, jongetjes van Oranje,
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaanse boord,
En rol me de matten van Spanje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein,
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot:
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot,
Die heeft gewonnen, gewonnen de Zilvervloot

5. Wilhelmus van Nassouwe

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doed.
Een prince van Oranje
Ben ik vrij onverveerd,
De Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild enden betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.